



אתר בית הספר <

לפייסבוק שלנו <

בראשית

עיונים חדשים-נחמה ליבוביץ'

מתחילים מבראשית, מתחילים שוב את מעגל פרשות השבוע, מתחילים את סיפור הבריאה. בכל שנה אנו מתבוננים ומגלים דברים חדשים שלא הכרנו לעיתים הגילוי הוא בעקבות הארה פנימית וחוויה אישית ופעמים רבות אנו נעזרים בפרשנים, בדברים שאחרים אמרו, במורים המלמדים אותנו התבוננות ועיון מחודש. הפעם נדבר על מורה, אישה מיוחדת, שהשנה, הנהלת החינוך הממלכתי דתי קבעה אותה כ"דמות החמד". כלומר דמות שבאורח חייה ובהשקפת עולמה מבטאת את הערכים והגישה של החינוך הממלכתי דתי. **פרופסור נחמה ליבוביץ'**. נחמה או כפי שכיניו אותה תלמידיה נחמה'לה,, נולדה ברוסיה והתחנכה בברלין, עלתה לארץ בשנת 1930 לימדה באוניברסיטה תנ"ך וספרות. נחמה ראתה את עצמה מורה לתנ"ך לציבור עממי ולא רק לסטודנטים הבאים ללמוד באקדמיה. החל משנת 1942 היא לימדה את הקהל הרחב שיעור פרשת השבוע באופן מיוחד ומקורי. היא בחרה נושא מסוים בפרשת השבוע, הביאה פרשנים בעלי השקפה שונה נתנה פירוש מחודש לפסוקים בעזרת הפרשנים הללו ואחר כך כתבה שאלות למיקוד והעמקה. אחד המוטיבים החוזרים בשיעורים ובשאלות שלה היה: מה קשה לרש"י? זמן חיבור לחיי המעשה שלנו.. את הדפים כתבה בכתב יד ושכפלה אותם. הגיליונות חולקו בקהילות שונות בארץ, התלמידים, שהיו אנשים בוגרים, בעלי משפחות ובעלי מלאכה שלחו אליה בדואר הביתה את התשובות שלהם. נחמה עברה על כל המכתבים והתשובות והחזירה אותם בדואר עם הערות בעט אדומה והתייחסות לתשובות, כולל הערות אישיות לאנשים שכלל לא הכירה. במרוצת השנים הגיליונות שלה נאספו לסדרת ספרים שנקראת **עיונים חדשים**. חשבתם פעם מהו "**עץ הדעת**"? האם זה עץ מסוג ידוע כמו תפוח, תאנה ואולי חיטה? ומה הדעת החדשה שלא היתה לאדם הראשון? האם זה ידע של פרטים, יכולת למידה, בחירה חופשית ואולי השגה נפשית? זה נושא בו נחמה ליבוביץ' עוסקת בהעמקה והרחבה בספר "עיונים חדשים בספר בראשית" בפרשת בראשית, פרשת השבוע

המצרכים לצה"ל



"האנשים הנכונים בזמן הנכון ובמקום הנכון" כך הגדיר תא"ל מיל' רוני חממי נציג האגודה למען החייל את מבצע ההתרמה למען החיילים. הוא בא להודות לתלמידי כיתה ט' והעניק תעודת הוקרה. תודה לגב' קורין כהן על השותפות

זמן חורף



שיחת פתיחה לחט"ב ל"זמן חורף". הרב אלי ומחנכי הכיתות בתאום ציפיות והגדרת יעדים

גינה אחרי שמיטה



עם תום השמיטה אנו חוזרים לגינת הירק ולעבודה נמרצת, להכשרת הערוגות וזריעה לקראת הגשמים



פרס כדורגל/כדוריסל לתמונות הישגיות

הולכים כל הדרך להצלחה

אור תורה אריאל בתנופה

תלמידים, הורים, משפחות ואנשי צוות מוזמנים להשתתף

יום ההליכה הבינלאומי

יום שישי ג' בחשוון 28.10.22

מה עושים?

הולכים, רצים, מתעדים ושולחים למורים לחינוך גופני בצילום צריך להיות ברור שההליכה התקיימה ביום שישי ג' בחשוון בין התלמידים שישלחו תמונה מעניינת ומקורית תיערך הברלה על כדור רגל אחד וכדורסל אחד.

עשו והצליחו

שלח את התמונה אלינו ליוסאפ

054-7370202

בדעון ואהוד, המורים לחנ"ג

