

אשרת אנה



מטרות
 קשר
 לימוד עבודה
 רעיונות
הצלחות
 חבורה יצירתיות עבודת צוות
 אמון
 מטרות
 מטרות
 מטרות

אתר בית הספר <

לפייסבוק שלנו <

פרשת יגש

מנהיגות זאת אחריות

פרשת השבוע מתחילה במפגש הגדול בין יהודה ליוסף. בין מלך מצרים לאיש שנחשד בריגול. יהודה ניגש ליוסף ומדבר, מאיים, נוזף, מתחנן. המסר שלו ברור וחד משמעי: אני לא הולך הביתה בלי בנימין! אני מוכן להלחם, מוכן להיות עבד, מוכן לכל דבר אבל אחי בנימין לא נשאר במצרים. ע"פ המדרש שואל יוסף את יהודה "מדוע אתה מתאמץ כל כך? מה מניע אותך? הרי אתה לא הבכור?" "יהודה עונה "כי עבדך ערב את הנער" אני ערב, אני הבטחתי לאבא שאני מחזיר אותו "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי". **המנהיגות** של יהודה באה לידי ביטוי באחריות שלו לאחיו, בזה שהוא לא מוכן לקבל את המצב כמו שהוא ומציע חלופות, בוחן אפשרויות שונות לפתור את המשבר. ההצעה של יהודה "ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני" כלומר אני אהיה עבד במקום בנימין. **האחריות** שיהודה מגלה כמו ההודאה בטעות שהיתה בפרשת תמר כשאמר "צדקה ממני" היא הגדולה של יהודה. **לקיחת אחריות**, הודאה בטעות, הצעת חלופות במשבר והנכונות לשלם מחיר אישי הם המחוללים של **המנהיגות** הם הופכים את אחד האחים למשמעותי ומוביל. האחריות מכילה בתוכה את המילים "אח" "אחר" ו"אחרי". המילה **אחריות** מתחילה בא' ומסתיימת בת' השבוע, בנר שמיני של חנוכה כבה נרו שלאחד המנהיגים הבולטים בציונות הדתית. **הרב חיים דרוקמן זצ"ל**. מנהיג שראה בכל יהודי אח, מקים עולה של תורה, מחנך, מנהיג פוליטי תוסס. ואדם שמח ומאיר פנים. הרב דרוקמן הפך את שלושת היסודות: תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל לאורח חיים מלא ומחייב. שמונה מחנכים באור תורה הם בוגרי ישיבת אור עציון אותה הקים והוביל הרב דרוקמן. מנהיגותו, מעשיו וארחות חייו הם לנו נר מאיר בחינת מוסיף והולך.

שישי משמעותי



לפני חנוכה עוד הספקנו לטייל בשטח באזור שער הגיא. הנחנו מאוד!

כושר גבוה



גמר התחרויות שהתקיימו מדי שבוע, בימי שני בהפסקה הפעילה. תלמידים ואנשי צוות התחרו בכפיפות מרפקים ועליות מתח. יש זוכים ותלמידים אלופים. ישר כח לכל המשתתפים.

הרב דרוקמן זצ"ל



התכנסנו בבית המדרש, יום אחרי הלוחית של גדול ישראל, מו"ר הרב חיים דרוקמן זצ"ל. זכינו לשמוע מפי אנשי הצוות, תלמידיו של הרב דרוקמן, הספדים וסיפורים אישיים מרגשים, וללמוד מעט על גדולתו של במשך השבוע, תלמידים צפו בסרטונים על חיי הרב, קראו בלוח קיר ובספרייה על תולדות חייו ועל פועלו. ותלמידי חט"ב קבלו דף עם סיפורים על הרב, לכבוד שבת. תנצב"ה

יום שדה כיתה ז 1



תלמידי כיתה ז 1 יצאה עם המנחה הרב מרדכי ועם המורה לשל"ח יוסי בן שושן ליום שדה בחיק הטבע. בסיום הטיול, הכנו פיתות. שמן זית עתר. לבנה חומוס ושוקולד.

אורות גבוהים



שיעור בנושא תאורה, במגמת קולנוע, עם המורה טליה

