

חושן המשפט

בפרשת השבוע אנו קוראים על סיום מלאכת המשכן. עמודים, אדנים, פרוכת ומסך, כלי הקודש ובגדי הכהן. בגדי הכהנים נקראים גם "מדים", כמו מדים של חיילים או של שוטרים. בגדים המיוחדים לבעלי תפקידים ולובשים אותם רק בזמן התפקיד. לכהן היו ארבעה בגדים: מכנסיים, כותנת, אבנט ומגבעת. היו גם בגדים מיוחדים לאהרון הכהן שהיה כהן גדול, לאהרון היה תפקיד מיוחד ולכן היו לו מדים מיוחדים, מפוארים ושונים מבגדי הכהנים האחרים. בגדי הכהן הגדול היו: מכנסיים, כתנת ואבנט. מעיל, אפוד חושן מצנפת וציץ. חכמנו מלמדים אותנו כי כל אחד מחלקי הלבוש רמז על דרך מסויימת בעבודת הכהן גדול. אני רוצה לעסוק הפעם ב**חושן המשפט**. החושן היה מונח על על החזה של הכהן, על ליבו. והיה מורכב משתים עשרה אבנים טובות המסודרות בארבעה טורים. האבנים אינן דומות אחת לשניה, ואם חסרה אבן יקרה אחת, חייבים למצא את אותה האבן ולשבץ אותה **בחושן**. לכל אחת יש שם משלה ועל כל אחת מהן היה כתוב שם של שבט בישראל. החושן היה כלי קדוש ומיוחד שיכלו בעזרתו להחליט החלטות החשובות לכלל ישראל כמו למשל האם לצאת למלחמה או לא. **חושן המשפט** עזר להחליט ולשפוט. עם ישראל דומה לחושן. שנים עשר שבטים, כל שבט הוא אבן יקרה כל קבוצה חשובה מאוד. אי אפשר שכל האבנים יהיו מאותו סוג ורק כשכולם ביחד אפשר לקבל החלטות חשובות. לפעמים אנו חושבים שאי אפשר לחיות ביחד אם האנשים מסביב אינם דומים או חושבים כמונו. **חושן המשפט** המונח על ליבו של אהרון מלמד אותנו כי חשוב לשמור על זהות אישית או קבוצתית ולא פחות חשוב להיות משובצים יחד

[תמונת בגדי אהרון](#)

מבצע הדור קבלוה בחט"ב



מבצע "הדור קבלוה" לימוד תורה בחברותות וקיום מצוות, בחט"ב להצלחת עם ישראל. בתמונה למטה: כיתה 1ז נענו לאתגר וכולם הגיעו עם ציצית!



2ח בהתנדבות



ההכתרה



ישר כוח לתלמידי י"ב למחנכים הרב נדב ושמרית, על הכתרה יפה ומתוקתקת, עם הומור וסאטירה. והפעם: **"מהפך" שני רב פורים**. תקנון, כללים והרבה צחוק

יום ספורט פורימי



תלמידי חט"ב נהנו ביום ספורט כייפי, התחרו, התעמלו, והוציאו הרבה אנרגיות וזכו בפרסים בשבוע הבא: משחק גמר כדורגל

30 מתנדבים ו... סועדים



תלמידים 30 עם המחנכת חני, אורזים חבילות לנזקקים בעמותת בי"ס, נקים עז. ישר כח! ובר"ח אדר, עורכים סעודת ר"ח משותפת.

יוצאים מהחומות



מסלול תמ"ר בסיוור עם הרב אריאל בנושא היציאה מהחומות. יצאנו משער יפו דרך משכנות שאננים ועד התחנה הראשונה. היה נהדר!

