

מילואים

"ויהי ביום השמיני" מפרש רש"י "היום השמיני למלואים הוא ראש חודש ניסן" - מאיפה באו מילואים? מה פתאום מילואים? היו מילואים במדבר? היה צבא?

רגע רגע עם השאלות. אי אפשר בבת אחת. נסביר לאט לאט. יש מילים שבתקופות שונות יש להם משמעות שונה. אנחנו רגילים שהמילה מילואים קשורה לצבא. צה"ל הוא צבא קטן ביחס למשימות שיש לו וביחס לעצמת האויבים שיש למדינה. אי אפשר להחזיק צבא כל כך גדול ולהשאיר את כל האזרחים חיילים בצבא. צריכים במדינה גם מורים, רופאים, חקלאים, מהנדסים, בנקאים, מוסכניקים ועובדי נקיון.

השיטה במדינה שלנו היא שחייל משרת שלוש שנים בשרות סדיר. הוא משתחרר מהצבא ומידי פעם חוזר לתקופה קצרה שנקראת "מילואים". קוראים לזה מילואים כי האזרח חוזר למלא את את השורות, למלא את המשימות שצריך לעשות. בדרך כלל מודיעים לאזרח מספר שבועות לפני שהוא צריך לבא למילואים. אם יש מלחמה או משהו דחוף אז קוראים לו להגיע באופן מיידי. זה נקרא צו שמונה.

- כל זה לא קשור לימי המילואים שרש"י מדבר עליהם?

בפרשת השבוע הקודמת, פרשת צו מסופר כי בניית המשכן הושלמה והתחילה עבודת המשכן, הקרבת קורבנות, הקטרת הקטורת, הדלקת הנרות וכו'. בשבעת הימים הראשונים של העבודה היה משה מקריב ומקטיר ואהרון ובניו למדו את המלאכה. ימי הלימוד האלה יחד עם קבלת הסמכות לעבודת המשכן נקראת ימי מילואים. משה מילא את- ידם, כלומר הסמיך אותם לעשות את עבודת המשכן. "ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים על יום מלאת ימי מילואיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם" (ח' לג') שבעה ימים משה לימד אותם וביום השמיני אהרון הפך לכהן גדול והתחיל לעשות יחד עם בניו הכהנים את עבודת המשכן. רש"י מלמד אותנו שהיום השמיני הכתוב בפרשה הוא היום השמיני למילואים, והיום הראשון לעבודת אהרון ובניו כהנים ומוסיף רש"י שהיה זה ראש חודש ניסן.

... אז לא קשור למילואים שאנו מכירים? שבת שעברה צו השבת שמיני. לא קשור לצו שמונה שאבא שלי קיבל ביום שמיני עצרת? לא קשור לצו מילואים שדוד שלי קיבל השבוע? טוב... אולי קשור... קצת

טיול שנתי ז-ח



יום שיא בעברית



שיבולת ירוקת עין



שיבולת ירוקת עין, עולה וצומחת בגן הירק של בית ספרנו ב



השבוע התקיים שבוע עברית. תלמידי כיתות ז-ח הרחיבו את אוצר המילים והביטויים. הם עשו זאת באמצעות כרטיסי גירוד, שיחקו בביגו מילים, פענחו כתב אתב"ש ובזריקת כדור תרגלו מילים וניבים.



