

את אחי אנוכי מבקש

"וימצאהו איש והנה תועה בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש ויאמר את אחי אנוכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רועים" נסו לדמיין בעצמכם: יוסף נשלח לבדוק מה שלום אחיו, הוא ידע ששליחותו מסוכנת, הוא דחוי מפני אחיו, והם שונאים אותו, הוא תועה בדרך אבל לא מתייאש, ממשיך לחפש דרכים כדי להגיע אליהם. לא הייתה לו כל בעיה לחזור הביתה לאבא, ולומר "לא מצאתי אותם" הם לא במקום שחשבת שהם נמצאים" יוסף מתאמץ מאוד וכשהוא נשאל ע"י איש זר הוא לא מסתיר את יחסו אליהם "את אחי אנוכי מבקש" הם אחים שלי. יוסף מלמד אותנו ערכות ואחריות. המחויבות שלו לאחיו היא מוחלטת ולא ניתנת לחלוקה. גם אם הם שונאים אותו, גם אם לא מדברים אתו לשלום, הוא לא שוכח לרגע את מצוות אביו: "לך נא ראה בשלום אחיך" לוודא שהם שלמים, להתאמץ על יחס של אחים.

רבי רחמים חי חויתה הכהן שהיה רב ראשי באי ג'רבה כותב בספרו "מנחת כהן" את אחי - את האחוה אנוכי מבקש. בית ראשון נקרא הר והוא נחרב כמו שכתוב "הר ציון ששמם" בית שני נקרא שדה וגם הוא חרב ככתוב "ציון שדה תחרש" יוסף היה תועה בשדה כלומר לא מבין מה גודל החטא שגורם לגלות ארוכה כל-כך עם חורבן בית שני (שדה) - יוסף ביקש תיקון החטא, מול שנאת חינם נחוצה אחוה. יוסף עשה זאת מתוך תחושת אחריות וידיעה שאין לו ברירה אלא לבקש את אחיו באשר הם. גם אם הם לא מבקשים אותו גם אם הם מתנכרים אליו גם אם הם שונאים אותו.

הדברים נכונים גם עכשיו. (פעמים רבות דיברנו בבית הספר על הרלוונטיות של פרשת השבוע לכל אדם ובכל דור) חובתנו לבקש את אחינו. לא להתבדל, לא לפלג אלא לקשור את הקשר, לבנות את המשותף ולהתייחס לכל יהודי בבחינת אח, ועל כן לא להתייאש מלבקש אותו.

יום ההוקרה לפצועי צה"ל



השבוע ציינו את יום ההוקרה לפצועי צה"ל. סרן עומרי קצין בפלסר צנחנים קטוע רגל שנפצע במלחמת חרבות ברזל שוחח תלמידי חט"ע על ההתמודדויות שלו מאז הפציעה בגילוי לב. בחט"ב התלמידים צפו בהצגה, בלי פאניקה, שעסקה, בהתמודדות עם קשיים, חרדות, וחשיפה ברשתות חברתיות. שנשכיל להיות רגשיים לסובבים אותנו.



האור שלי - תערוכת צילומים



במסדרונות בית הספר מוצגת עכשיו תערוכת תמונות שצולמו בחוג צילום של תלמידי כיתה ז-ח בהובלת הרב נעם כהן.

התלמידים מצאו את נקודת האור שלהם בבית הספר. צילמו וערכו ויצרו יצירות מהממות. התערוכה מוצגת גם ברשת. מוזמנים ללחוץ כאן ולבחור את התמונה הזוכה

8 ימים וספר - התחלנו....



תלמידי כיתה 3ז הגיעו לספרייה עם המחנך הרב הליל לבחור ספר קריאה לחופשת חנוכה, הם רוצים להשתתף במבצע "8 ימים וספר" להנות מקריאה ולזכות בפרס.

1ז הכינו לוח העצמה



לוח תוצרים של מיזם איזהו גיבור שהכינו תלמידי 1ז בליווי המחנך הרב דוד. התלמידים בחרו גיבור/ה, כתבו את הסיפור של הדמות, ומה הם למדו ממנה. כל הכבוד לתלמידים על הרצינות וההשקעה במיזם.

המתנדבים בעם



תלמידי ח2 אורזים מצרכים לנזקקים, עם עמותת ב"ס "נקים עז"

